



## חמ"ד של תורה \* עולם התורה של החמ"ד

# והיו עיניך רואות את מוריך רבי ישראל אביחצירא, הבבא סאלי



**סידנא** (אדוננו) **האדמו"ר רבנו ישראל אביחצירא** זיע"א (זכותו יגן עלינו אמן).

ידוע בפי הכול בתוארו "**בבבא סאלי**". שנות חייו: משנת 1890 – ועד שנת 1984.

**בשנת ה'תרמ"ח**: נולד רבי ישראל אביחצירא בעיר ריסאני במחוז תאפילאלת במרוקו, כבנו השני של רבנו מסעוד משושלת משפחת אביחצירא המפורסמת, וכנכד לסבו הצדיק רבי יעקב אביחצירא המפורסם בתוארו "אביר יעקב".  
**שנת ה'תרס"ה**: כבר בצעירותו התגלה רבי ישראל כילד חריף וחכם, ובגיל 17 התמנה לראש הישיבה על-שם סבו, ושימש כראש הישיבה במשך כ-13 שנה.

**שנת ה'תרע"ח**: בהיותו בן 30 נבחר רבי ישראל לכהן כרב ודיין ומורה צדק לכל מחוז תאפילאלת כולו.  
**בשנת תשי"א**: יצא ה"בבבא סאלי" לירושלים. הוא התגורר בשכונת בקעה בדרום ירושלים. רבים היו משחרים לפתחו, ולמעשה נחשב לרבם של יוצאי מרוקו בארץ ישראל. מכל רחבי הארץ וגם מחוץ לארץ באו אנשים לביתו להיוועץ בו ולהושע מידו. לאחר שלוש שנים, בשנת ה'תשי"ד, חזר רבי ישראל שוב למרוקו, לבקשת רבו; שכתב לו אגרת דחופה על הירידה הרוחנית בקרב יהודי מרוקו, שנשארו כצאן ללא רועה. לאחר כמה שנים, רבי ישראל שב לארץ, והתגורר בכמה יישובים בטרם קבע את ביתו: תחילה גר ביבנה, אחר כך באשקלון, ובשנת ה'תשכ"ד (1964) קבע את משכנו בנתיבות.

הבקיאות של האדמו"ר בש"ס ובפסוקים הייתה עצומה, ופסקי דין שלו בענייני הלכה התקבלו ללא ערעור. הוא היה גאון עצום בתורה, ומקובל גדול שהתפרסם כבעל רוח הקודש, ורבות שחרו לפתחו לבקש את ברכתו. בזכות פשטות הליכותיו ונשמתו היתרה, היה ה"בבבא סאלי" מקובל על כל הזרמים ביהדות ועל בני כל העדות. מנהיגים ורבנים, גדולי עולם ופשוטי עם כאחד התקבלו על ידו בסבר פנים יפות, באהבה ובכבוד, כשהוא מאציל על כולם מטוב ומחוכמתו. הוא שפע אהבת ישראל וקיים באורחות חייו את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך".

ה"בבבא סאלי" היה המנהיג הרוחני הבלתי מעורער של זרמים רבים ביהדות. מאז שבגיל צעיר נתגלו בו סגולות מרפא, ביתו היה פתוח לאלפי מבקרים, אשר ביקשו את ברכתו. בין המבקשים היו באים אנשים חולים ונשים עקרות. סיפורי נפלאות רבים נקשרו בשמו. בדרך כלל נהג ה"בבבא סאלי" להעניק למבקריו בקבוק מים מבורכים ולהתפלל למענם.

מדברי תורתו, זכינו לפרסום הסידור שבנוסחו היה מתפלל ושופך את שיחו למען עם ישראל. כמו כן, פורסם חיבורו בשם "אהבת ישראל", המקשר בין כל מצווה ומצווה מתרי"ג המצוות ליסודה במצוות "ואהבת לרעך כמוך". עם הספר צורפו מספר דרשות שנתרו מדברות קודשו.

ה"בבבא סאלי" התגורר עד לפטירתו בעיר נתיבות ועלה לגן-עדנו כשהוא בן 94, **ביום ד' שבט, שנת ה'תשד"מ** (1984).

הציון הקדוש של קברו בנתיבות משמש כאתר עלייה לרגל, ואחת לשנה מתקיימת לזכרו הילולה מסורתית בהשתתפות גדולי עם ואלפי אנשים. קווי אוטובוסים מיוחדים מסיעים את המשתתפים מכל רחבי הארץ, ועל-פי הערכה, למעלה מרבע מיליון נפש!!! פוקדים את קברו מידי שנה.

