

# וְאֶהְבֶּתָּ

## בֵּית הַמְדָרֵשׁ הַחִינוּכִי

מְשִׁיכִים אֶת הַדָּרֶךְ!

חמ"ד של תורה \* עולם התורה של החמ"ד

## תמונות ונפלאות מחיי הבבא סאלי זיע"א



**הרשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א עם הבבא סאלי זיע"א**

יודעים כי הבבא סאלי העביר למרן הרב מרדכי אליהו שליט"א את המטה והגביע שהיו ברשותו מסבו הגדול רבי יעקב אביחצירא וכן את הגלימה והשעון הקשורים עם סוד הגאולה



ציון הקבר, בו עולים אלפים ונושעים



### בארה של מרים לכבוד הבבא סאלי

"עצור כאן", שמע בעל המונית את קולו המצווה של הבבא סאלי. אט אט החל הנהג מאט, ובליבו היה מהרהר 'הרי מידי יום ביומו הנני עושה דרך זו אל מרכז הארץ וחזור לכיוון באר שבע, ומעולם לא הבקשתי לעצור במקום זה'.

לשם מה עצרנו במקום זה? - שואל הנהג. "מעין יש כאן, ואני מבקש לטבול במימיו. הנהג נראה כבלתי מאמין... החנה את המונית בשולים הרחוקים של הכביש, והצטרף לבבא סאלי. אחר הליכה רגלית קצרה בתוך חורש טבעי נמצא המעין, ספק מעין ספק באר, אבל המים צפו עד פי הבאר. הבבא סאלי ירד וטבל, ועלה.

כעבור זמן, הסיע בעל המונית נוסעים שהתענינו בנפלאות הבבא סאלי, ובעל המונית הפליא אותם בסיפורים הידועים לו, עד שהגיע לאותו מקום בו עצרו הבבא סאלי לטבול, ואמר: הנה, במקום זה בקשני הבבא סאלי לעצור על מנת לטבול במעין סמוך, הלכתי עמו וראיתיו טובל, אבל איש אינו יודע על המעין הזה. 'בואו ונצא למקום' - קרא אחד הנוסעים. הם עצרו והלכו יחד עד לאותו המקום שבחורשה, ולתדהמת הנהג והנוסעים לא הבאר ולא המעין נמצאו שם. הנהג היה נבוך, ולאחר חיפוש רחב אמר 'אבל כאן, במקום זה הצדיק טבל. רק לאחר שעלו למונית, אמר אחד הנוסעים: 'זה נס שהיה עבור הצדיק. בוודאי הייתה זו בארה של מרים...'

### מים של רפואה,

#### הם הדמעות שהיה הבבא סאלי מזיל לפני ה'

סיפר לי אדם אחד, קבלן בניין, שהבן שלו היה חולה ל"ע במחלה ממאירה, מחלה קשה מאוד. כל הרופאים שהוא הלך אליהם לא הצליחו לעזור. הוא הלך לבבא סאלי, והבבא סאלי נתן לו מים. הוא הביא אותם לבן שלו, הבן שלו שתה אותם והתרפא לגמרי. הבן שלו היה אצלי במשרד בגיל עשרים פלוס, ועד היום יש לו מהמים האלה וגם אני לקחתי ממנו קצת מהמים.

#### התינוק שהיה בטיפול נמרץ

סיפר אדם אחד שהיה משרת את הבבא סאלי כשהיה בבית חולים, שפעם כשהיה משמש את הבבא סאלי בבי"ח, הוא ראה רופא אחד עם תינוק ביד, ששאל אותו: "שמעתי שיש פה צדיק, איפה הצדיק הזה נמצא?". הוא לקח אותו אליו. הבבא סאלי היה אז בסוף ימיו. הרופא שם את הילד על הברכיים של הבבא סאלי ואמר לו: "זה תינוק שהלב שלו כמעט גמור, וכל הזמן הוא בטיפול נמרץ, אולי כבודו יברך אותו". הבבא סאלי שאל את השמש שלו: "עוד כמה זמן סוכות?", ואמר לרופא: "תגייד לאבי הילד שבערב סוכות הוא יצא הביתה עם לב בריא", ואכן כך היה. הרופא הזה היה חילוני, והוא השתגע, זה היה כאילו אותו תינוק קיבל לב חדש, השתלת לב. רק שנבין מי זה היה הבבא סאלי הקדוש, "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

בית מדרש חינוכי "וְאֶהְבֶּתָּ" מפעל ההלכה לילדי ישראל. מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים 050-9113532 ♦ 052-3985206 מייל: veahavta10@gmail.com